

HISTORIK

FÖRBANDEN

Skidlöparbataljonerna

Den 5 oktober 1910 ryckte 372 värnpliktiga från landets dåvarande 25 inskrivningsområden in i Boden för att utbildas under vinterförhållanden. Det var annorlunda och ett nytt förband hade skapats – skidlöparbataljonen vid Norrbottens regemente. Skidlöparbataljonerna levde kvar till 1942, då de omorganiserades till jägarbataljoner. Efter det tyska angreppet på Norge 9 april, 1940 tjänstgjorde skidlöparbataljonerna vid vår västra landgräns i fjällområdet liksom de efterföljande jägarbataljonerna intill krigsslutet.

Arméns jägarskola

Årsklass 1945, som bildade den fjärde jägarbataljonen vid I 19 ryckte in i Boden. Efter transport med tåg gjorde bataljonen sin entré den 14 juni i Kiruna och tog det inte helt färdiga nya kasernområdet i besittning. Därmed omorganiserades I 19:s skidlöparbataljon till Arméns jägarskola (JS). Formellt upprättades förbandet den 1 juli. I Kiruna fanns också befälhavaren för försvarsområde 66 med stab

Lapplands jägarregemente

Lapplands jägarregemente (I 22/Fo66) organiserades 1 juli, 1975 genom sammanslagning av Kiruna försvarsområdesstab (Fo 66) och Arméns jägarskola (JS). 1 juli, 1997 avvecklades fostaben och ersattes av en gränsjägerstab som följd av att antalet försvarsområden minskades. Regimentets nya kortform blev I 22/GJ 66. Resultatet av försvarsbeslutet år 2000 blev att regementet avvecklades per den 1 juli samma år och 55 års obruten värnplikts- och jägarutbildning i Kiruna avslutades.

Lapplandsjägargruppen

Lapplandsjägargruppen (G 66) består nu som enda kvarvarande militära enhet i Kiruna med gruppering inom det forna regementsområdet. De huvudsakliga uppgifterna är att organisera och utbilda hemvärnsförband samt att stödja övriga frivilligrörelser.

KAMRATFÖRENINGEN

1985 Inför regementets 40-års jubileum gjordes förberedelser för bildandet av en kamrat-förening. En interimsstyrelse tillsattes. När jubileumsdeltagarna samlades visade det sig att enigheten var hundraprocentig för att en kamratförening skulle se dagens ljus.

1987 Det första årsmötet genomfördes i april. Föreningens stadgar och verksamhetsplan fastställdes. Det första numret av föreningens tidning LAPPORTEN gavs ut till julen detta år.

1989 Årsmötet genomförs för första gången som höstmöte. Detta år med



utflykt till Nikkaluokta

1990 Tidskriften LAPPLANDS JÄGARE blir gemensam årsskrift för regementet och kamratföreningen. Skidlöparna förlade i augusti sitt 50-årsjubileum till regementet och kunde samla nästan hundratalet deltagare. Årsmötet förläggs i anslutning till firandet av regementets högtidsdag. Föreningen har nu 154 ständiga medlemmar och 200 årligt betalande.

1991 Agell- och MB-hyddorna som flyttades till regementet inför 40-årsjubiléet överläts till kamratföreningen.

1992 Efter det att 23 olika förslag lämnats till en fana för föreningen beslöt årsmötet att förslag nr 19 skulle utgöra grunden för tillverkning av en fana. Utflykten detta år gick till Riksgränsen.

1993 Rekognoscering genomförs med syftet att i samband med regementets 50-årsjubileum resa en minnessten över förbanden som under beredskapsåren tjänstgjorde vid den västra landgränsen.

1994 Fanan är färdig och tas i bruk i samband med årsmötet. Föreningen redovisar 817 medlemmar. Samling genomförs i Stockholm när regementet i december genomför högvakts-tjänstgöring.

1995 Regementets 50-årsjubileum. Föreningen avtäckar minnessten i Abisko. Föreningens medlemsantal är nu 1009. Ånyo genomförs medlemsträff i Stockholm. Lokalavdelning Mälardalen bildas och deltar vid firandet av Nationaldagen på Skansen. Såväl Agell- som MB-hyddan har renoverats.

1997 Föreningens 10-årsjubileum. Utflykten går åter till Nikkaluokta.

1999 Årsmötet genomförs nu som ”vårnöte”. Bandvagns- och skidutflykt till Kebnekaise. Antalet medlemmar 1093. Ett särskilt medlemmöte genomförs också i september med besök bl a i Jukkasjärvi.

2000 Årsmöte i april med besök i Karesuando. Skidlöparna firar 60-årsjubileum i samband med medlemmötet i september. Föreningens första ödemarksövning genomförs. Kamratföreningen tar upp förhandlingar med Jägarskolans stugförening om sambruk av stugor. Arbete med museum inleds vid regementet. Medlemsantalet stiger kraftigt och passerar 1400.

2002 Årsmöte genomförs vid Lapplandsjägargruppen i Kiruna. Jan Jägerfjord väljs till ordförande efter Björn Lundquist som kvarstår som styrelseledamot. Höstmarschen genomförs med olika alternativ i området Riksgränsen-Abisko-Lapporten-Kaisepakte. Beredskapsdagar genomförs i Abisko varvid minnet av Sven Sjöberg hedras med kransnedläggning och avtäckning av en minnessten vid Vassijaure station 5 september. Museet Lapplands Jägare invigs 8 september.



2003 Årsmöte hålls vid Försvarshögskolan i april. Föreningen öppnas för medlemskap av hemvärnsmän och frivilligorganisationer inom Kiruna, Gällivare och Pajala kommuner. Fjällmarschen w 31 planeras till området Nikkaluotka- Kaalasjärvi söder Kalix älv.

2005 Årsmöte tillsammans med Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen. Mötet hålls på S1 i Enköping. Årets fjällmarsch samlar rekordmånga deltagare. Marschen genomförs i området Treriksörste – Pältsa och med start och mål i Kilpisjärvi.

2006 Kamratföreningen har fått en donation bestående av legendarisk fotografen Sven Hörnells bilder med militär anknytning. Sven Hörnell var själv skidlöpare och deltog efter sin tjänstgöring vid ett stort antal Jägarmarscher både sommar som vinter.